

Vertrokken naar Karpathos

‘Iedere plek op het eiland is anders, en zo ook iedere dag’



Vincent Dobbe en Athina Ketting

Windsurfen bij goede wind. Naar de hoogste berg wandelen bij een wolkeloze hemel. Op de grote veranda zitten als de roodgekleurde bloedmaan aan de hemel staat. De hele dag zwemmen als het te heet is om iets anders te doen. Iedere dag opnieuw, gewoon aan de hand van het weer bedenken wat je op die dag gaat ondernemen. Precies dat is eigenlijk het leukste aan het hebben van een huis op het eiland Karpathos.

Athina Ketting en Vincent Dobbe raken niet uitgepraat als ze over ‘hun’ eiland vertellen. En dan valt vrijwel meteen op dat ze vooral over het weer, het landschap en de natuurelementen praten. De stranden, de bergen, de wind, de sterren, de maan, dat zijn de aspecten van Karpathos waar ze enthousiast over zijn.

De 23-jarige Athina komt al sinds haar achtste op Karpathos. Haar ouders kochten er destijds, in 2004, een huis in het dorp Afiartis. De liefde voor Griekenland was er al veel eerder, vandaar ook dat hun dochter bij haar geboorte in 1995 een Griekse naam kreeg. Sindsdien vloog het Wateringse gezin twee keer per jaar voor een drie weken durende vakantie naar dit prachtige eiland. Zo lang zij zich kan herinneren, bezoekt ze Karpathos, zwemt en snorkelt ze in de Egeïsche zee en struint ze de vele baaitjes af. In 2012 kwam ook haar vriend Vincent voor het eerst mee. In het begin nog met enige twijfel; het ruige Scandinavië was het gebied waar zijn ouders op hun beurt hem mee vertrouwd hadden gemaakt. Maar al snel bleek dat ook de natuurelementen op dit Grieks eiland prachtig waren. Sinds zijn eerste bezoek is ook hij een groot liefhebber van Karpathos. Maar waarom dan precies, vraag ik. “De luchten die we vanaf het terras zien, veranderen per dag, zelfs per uur. Het zeewater is ook iedere dag anders. Iedere plek op het eiland is anders. En zo is iedere dag als wij daar zijn, weer anders”, legt Vincent uit.

Tegenstellingen

Samen buigen we ons over de kaart die in de slaapkamer op de muur is geschilderd. Om de kaart hangen foto’s van hun favoriete plekken. Het bergach-



Modern maar toch passend in het landschap



Tallose stranden baaien kenmerken Karpathos



Iedere keer weer nieuwe plekken

tige, langgerekte Karpathos maakt deel uit van de Dodekanesos, en ligt tussen Rhodos en Kreta in. “Het is er nog relatief rustig, nog niet bekend bij veel toeristen”, vertelt Vincent. Het is een eiland van grote tegenstellingen: het heeft talloze baaitjes met turquoise-kleurig water en prachtige zandstranden, maar ook een bergachtig binnenland met kleine dorpen en spectaculaire bergwanden waar rotsklimmers hun sport beoefenen. Het seizoen is er vrij lang, vanwege de ligging in de zuidoostelijke hoek van

‘In de ochtenden waren we bezig met puin ruimen en klussen, ’s middags trokken we naar het strand om te zwemmen en te ontspannen’

Griekenland. De wind aan de zuidkant van het eiland waar het huis van Athina’s ouders staat, is beroemd. Windsurfers en kitesurfers uit heel Griekenland en ver daarbuiten komen hier naar het strand.

Grote schoonmaak

Zittend op het terras van het huis van Athina’s ouders, werd de laatste jaren vaak geopperd: ‘Ooit, als we een aantal jaren verder zijn, willen we hier ook best een huisje’. Maar dat ‘ooit’ kwam veel sneller dichtbij dan gedacht. Eind 2017 bleek het huis naast dat van Athina’s ouders - al enige jaren te koop - opnieuw in prijs gedaald. Pa Ketting belde in het najaar van 2017 vanuit Griekenland en zei: “Als jullie het willen hebben, moeten

jullie nu actie nemen!” En toen ging het heel snel. De koop van het huis, mét inboedel, werd in april 2018 bekrachtigd en de sleutel werd officieel overhandigd. Afgelopen voorjaar gingen ze van start met de

grondige aanpak van het huis. Er vond een grote schoonmaak plaats, oude inboedel werd afgevoerd en het huis kreeg een prachtige nieuwe lila kleur. “In de ochtenden waren we bezig met puin ruimen en klussen, ’s middags trokken we naar het strand om te zwemmen en te ontspannen”, vertelt Vincent.

Ontdekken

Ik bezoek het jonge koppel in hun huis in Wateringen. Nooit eerder sprak ik zulke jonge mensen met een tweede huis in Griekenland. Ook zelf vinden ze het heel bijzonder. Veel van hun vrienden wonen nog thuis, sommige studeren nog. De meesten van hen moeten er misschien ook nog niet aan denken wekenlang

op zo’n afgelegen plek op een eiland te verblijven, oppert Athina, en willen vast liever in een bruisende badplaats vakantie vieren.

Maar Athina en Vincent missen niets als ze daar zijn. Ze huren een auto om een van de vele stranden te bezoeken, gaan met een quad de woeste bergen in, bezoeken dorpjes waar vrouwen nog in traditionele klederdracht lopen, of drinken een drankje in de Stema Bar in Arkassa. “En ook al kom ik daar al 15 jaar, iedere keer weer ontdekken we een nieuwe bijzondere plek”, zegt Athina. “En er gebeurt ook altijd zoveel!”

Op een avond zaten ze op hun terras, vertelt ze, uitkijkend over de heuvels, de

zee, het vliegveld en het verkeer op de kronkelwegen in de verte. Er was al een paar dagen geen vliegverkeer vanwege een grote staking. Maar opeens zagen ze een zwarte auto, omringd door politieauto’s met knipperlichten, beneden over de weg richting vliegveld rijden. Wat een eigenaardig beeld, zeiden ze tegen elkaar. De dag daarna hoorden ze in het dorp dat de Griekse minister-president op bezoek was geweest en het eiland met een speciaal regerings-vliegtuig had verlaten. “En op andere momenten”, vertelt Vincent, “genieten we van de spectaculaire manoeuvres en loopings van de straaljagerpiloten van de luchtmachtbasis op Kreta. Zij gebruiken het vliegveld van

Karpathos vaak als basis voor hun vlieg oefeningen”.

Trouwen

Ze willen hun enthousiasme ook met anderen delen, en dat is de belangrijkste reden dat Athina in 2016 met een blog begon. Op de website www.travelbyheart.nl schrijft ze over de mooiste plekken van Karpathos, geeft ze praktische tips over vluchten en autohuur, én schrijft ze persoonlijke verhalen over haar verblijf en de aankoop en het renoveren van hun huis. Valt er nog wel iets te wensen, vraag ik tot slot. “Jazeker”, zegt Athina, we willen heel graag trouwen op het eiland. Dat gaan we regelen binnen nu en een paar jaar”. “En dan lijkt het ons geweldig als dat door de trouwambtenaar in het Grieks gebeurt, zodat we op de vraag ‘Neemt u tot wettige echtgenoot en echtgenote...?’ allebei ‘Nel’ (‘ja’ in het Grieks) kunnen zeggen!” •

Voor meer informatie over Karpathos, en Athina’s blogs: www.travelbyheart.nl
Voor meer informatie over de aankoop van een woning: www.elxis.nl

